

EVANGELISATIE

JE PERSOONLIJKE GETUIGENIS VERTELLEN

1. HET PERSOONLIJKE GETUIGENIS VAN PAULUS.

Lees Handelingen 26:1-29. Onderzoek eens hoe Paulus vertelt hoe hij tot geloof in Jezus Christus is gekomen. Paulus verdeelt zijn getuigenis in vijf delen: een introductie, de periode vóór zijn bekering, zijn bekering, de periode ná zijn bekering (de verandering) en het gesprek (de uitnodiging).

Deel 1. De introductie (relatie aangaan) (Handelingen 26:1-3).

Als Paulus een kans ziet om het evangelie te vertellen, dan doet hij dat. Deze keer vertelt hij het evangelie door middel van zijn eigen verhaal. Maar eerst slaat hij een brug naar de ander toe - hij zorgt dat er een relatie met de ander is.

Deel 2. De periode vóór zijn bekering (Handelingen 26:4-11).

- Paulus spreekt over zijn achtergrond en verleden om zo zijn luisteraars te helpen om zich met hem te identificeren (vers 4).
- Paulus vertelt een paar positieve punten over zijn verleden (zijn opleiding, zijn godsdienstige ijver en zijn goede voornemens) (vers 5; Handelingen 22:3).
- Paulus vertelt ook een paar negatieve punten over zijn verleden (hoe hij de christenen vervolgde en geweld tegen de christelijke Kerk gebruikte) (vers 9-11).
- Paulus spreekt over dingen waarmee zijn luisteraars zich kunnen identificeren. Hij schept een mogelijkheid voor zijn luisteraars om instemmend te kunnen reageren. Hij wekt de interesse op van zijn luisteraars door te vertellen hoe hij antwoorden gevonden heeft op soortgelijke vragen. (De Farizeeën waren namelijk geïnteresseerd in de opstanding uit de doden en de koning was geïnteresseerd in de gebruiken en de twistpunten van de Joden) (vers 6-8).

Deel 3. Zijn bekering (Handelingen 26:12-18).

- Paulus zegt nooit, “Ik denk” of “Ik voel”, maar beschrijft op een levendige wijze hoe hij tot geloof in Jezus Christus gekomen is.
- Paulus maakt duidelijk dat niet hij God gezocht had, maar dat God hem gezocht en gevonden had! Hij vertelt hoe Jezus Christus Zich aan hem bekend gemaakt heeft toen zijn leven nog een chaos was.
- Paulus haalt de woorden van Jezus Christus aan. Hij vertelt delen van het evangelie in zijn eigen getuigenis (Mensen moeten vanuit de duisternis tot het licht keren; van Satan tot God keren; in Jezus Christus geloven; gelovigen zullen vergeving van zonden ontvangen; gelovigen zullen een plaats in Gods volk krijgen) (vers 18). Het evangelie is de boodschap waardoor zijn luisteraars ook de kans krijgen om in Jezus Christus te gaan geloven!

Deel 4. De periode ná zijn bekering (de verandering) (Handelingen 26:19-23).

- Paulus beschrijft de verandering in zijn leven. (De vervolger van de christenen werd een medestrijder van hen). Hij laat vooral zien wat er ná zijn bekering veranderd is ten opzichte van vóór zijn bekering.
- Paulus geeft toe dat hij nog steeds moeilijke situaties meemaakt. Maar hij zegt ook dat God hem in deze moeilijkheden helpt.
- Paulus haalt de Bijbel aan als zijn bron van inspiratie en gezag (vers 22).
- Paulus vertelt nog andere delen van het evangelie. (Jezus Christus stierf en stond op uit de dood. De blijde boodschap van het evangelie is voor alle mensen, voor Joden en niet-Joden. Alle mensen moeten zich bekeren: zich afkeren van de zonde en zich keren tot God. Gelovigen horen Jezus te volgen en hun bekering te bewijzen door hun daden) (vers 23,20)

Deel 5. Het gesprek (de uitnodiging) (Handelingen 26:24-29).

- Wanneer Paulus beledigd wordt, blijft hij respect tonen (vers 24-25).
- Paulus probeert zijn luisteraars te overtuigen (vers 26-27). Hij gebruikt geen geweld of dreigementen, maar probeert mensen te overtuigen van de waarheid.
- Paulus nodigt zijn luisteraars uit (vers 28-29). Hij nodigt hen uit om volgelingen van Jezus Christus te worden.
- Zoals Paulus zijn persoonlijke getuigenis gaf en opbouwde, zo zou ook jij jouw getuigenis kunnen vertellen.

2. HET PERSOONLIJKE GETUIGENIS VAN TIMOTEÛS.

Lees 1 Timoteüs 1:2; 2 Timoteüs 1:5; 3:10-15.

Zoals Timoteüs zijn er meer die gelovig werden toen zij nog jong waren. Misschien kunnen ze zich daarom niet precies herinneren hoe ze tot geloof zijn gekomen, maar ze weten wel dat ze gelovig zijn! Deze ‘TimoteÛssen’ zouden hun persoonlijke getuigenis als volgt kunnen opschrijven en vertellen:

Deel 1. Overzicht van je christenleven.

Vertel in het kort over je achtergrond (over bijvoorbeeld je christelijke ouders, kerk of leraren).

Deel 2. Betekenis van Christus nu.

Vertel wat Jezus Christus nu voor je betekent en hoe Hij je leven nu op een bepaald punt aan het veranderen is.

Deel 3. Het evangelie.

Vertel één belangrijk deel van het evangelie; één bijbelgedeelte dat het evangelie duidelijk maakt.

3. OPDRACHT: SCHRIJF JE PERSOONLIJKE GETUIGENIS.

Schrijf je persoonlijke getuigenis op en oefen het vertellen ervan in je kring. Getuigen is vertellen hoe je tot geloof bent gekomen en wat Jezus nu voor je betekent.

“Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over (Matteüs 12:34)!”

4. EEN VOORBEELD.

Mijn ouders gaven me een goed opvoeding en opleiding. Vooral van de Padvinders heb ik veel goede dingen geleerd, kamperen, eerste hulp, grote dingen bouwen met palen en touwen, spoor zoeken, ongemerkt in het natuur voortbewegen, enz. Ik ben nog steeds sportief en houdt erg veel van in de bergen wandelen.

Maar toen ik een tiener was had ik geen goede vrienden. Ik was al gauw betrokken in een ‘gang’, droeg m’n eigen mes en vocht af en toe met vuisten en voeten. We maakten het leven van anderen zuur en waren betrokken in kleine misdaad. We maakten nogal veel kapot.

Mijn ouders gingen wel naar de kerk, maar ik had er niets aan.

Op de eerste vakantie dag aan zee liep ik op het strand. Ik zag een grote groep jongeren verzameld rond een podium van zand, een vlag en een microfoon. Nieuwsgierig ging ik op hoor afstand staan te luisteren. Iemand nam de microfoon en zei: Jezus zegt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.” Een paar anderen herhaalde deze uitspraak van Jezus, maar ik begreep er niets van. Toen ging de hele groep in een koor het volgende zeggen: “Zo lief had God de wereld gehad dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat wie ook al in hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven heeft.” Toen had ik genoeg gehoord. Dit zijn christenen en ze verpesten mijn vakantie door op het strand te komen!

Ik liep boos weg en maakte een lange wandeling langs het strand. Ik probeerde de woorden van Jezus te vergeten. Wat een nonsens: ‘opnieuw geboren worden’! Dat kan toch niet! Misschien zou de wind het wel uit mijn hoofd waaien.

Maar dat ging niet. Ik vroeg me af: Kun je het koninkrijk van God zien. Nee. Kun je God zien? Nee. DAN ben je nog niet opnieuw geboren! De woorden van Jezus sloegen in als een bom. Ik dacht ook na over de andere uitspraak. Hoe is het mogelijk dat God een slecht mens als ik kan liefhebben. Dat was ongelooflijk – maar wel goed nieuws! Vooral de woorden “**Wie ook al** in Jezus geloofd, heeft het eeuwige leven en gaat niet verloren!” sloten mij in en niet uit.

Toen praatte ik met God. “Als u echt bestaat, kunt U mij wel horen. Ik wil graag wat U gezegd heeft.” Verder wist ik niets te zeggen. Er was geen bliksem, ik kreeg geen ‘sms’ van God, ik zag geen visioen, er gebeurde geen wonderwerk, MAAR ik had wel vrede in mijn hart.

Ik kocht een Bijbel en een pen. Iedere avond voor ik ging slapen las ik een half uur uit de Bijbel. Daar groeide ik van. Steeds meer merkte ik de veranderingen in mijn leven. Vroeger had ik een hekel aan het christelijke geloof, maar nu kan ik niet ophouden de Bijbel te lezen. Vroeger sloeg ik anderen in elkaar en nu wil ik graag anderen helpen. Ik sloot aan bij een groep studenten en daar leerde ik hoe ik kon helpen om andere mensen op te bouwen.

5. EVALUATIE VRAGEN.

- Hoeveel minuten duurde dit getuigenis? (3¼ minuut)
- Welk soort getuigenis heeft hij? (Paulus getuigenis)
- Welk Bijbelgedeelte gebruikte hij? (Johannes 3:3 en 16)
- Wat was de verandering in zijn leven? (Zich richten op Jezus en anderen helpen)